



### Ruimte en rust!

Deze keer is de Nieuwsbrief een dubbelnummer en dat is vanwege de zomermaanden, waarin we elkaar wat ruimte en rust gunnen. Het tempo mag omlaag, we kijken terug op een vol en bewogen werkjaar. Want als ik dit schrijf, geniet onze pastoor Wim van de laatste dagen van zijn welverdiende vakantie, evenals enkele parochianen. Welverdiend, na het eerste werkjaar voor ons samen! En ik durf wel te zeggen dat we langzamerhand goed ingewerkt zijn als team, samen met het kerkbestuur en de velen die zich voor onze parochie inzetten. Dat is mooi en reden tot dankbaarheid. Maar het betekent niet dat alles van een leien dakje loopt en dat iedereen tevreden is: er blijft altijd wat te wensen over, soms valt het tegen wat we voor iemand kunnen doen. De mooie en de minder mooie kanten zijn beide onderdeel van ons gezamenlijk optrekken als gedoopte mensen in deze geloofsgemeenschap, we vertrouwen erop dat we elkaar daarin blijven opzoeken en aanvullen.

In de zomermaanden nemen we tijd om alles nog eens door ons heen te laten gaan en te mijmeren over het komende werkjaar. Daarover zullen we u dan na de zomertijd natuurlijk weer informeren.

Laten we voorlopig maar genieten van de zon, de wind, de bloemen en de vlinders, het ongecompliceerde leven van dit jaargetijde. Zoals we lezen in het evangelie: kijk naar de vogels in de lucht, de lelies op het veld... maak je geen zorgen over wat je nodig hebt, want God weet wat wij nodig hebben. Maar laten we daarbij niet vergeten om ook in deze tijd, in de ruimte en in alle rust, het Koninkrijk te blijven zoeken, want dat is en blijft onze opdracht en daar mogen we elkaar altijd weer aan herinneren.

*Leonie van Straaten, assiterend pastoor*

### Allerlei in onze parochie

#### Leesgroep

De leesgroep start weer op 29 augustus, 14:00-16:00 uur, met de eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen. De groep heeft nog geen definitieve keuze van een boek gemaakt. Er zijn twee heel verschillende boeken genomineerd:

- Jonathan Sacks, Leven met verschil

De auteur was tot 2013 opperrabbin van de Gemeenbest. In 'Leven met verschil' – geschreven in reactie op de aanslagen van 11 september 2001 – pleit Sacks ervoor dat religieuze tradities in hun denken ruimte maken voor het bestaan van andere tradities en culturen.

- De Oud-Katholieke Kerk van Nederland, redactie

Peter-Ben Smit

Wat geloven Oud-Katholieken nu eigenlijk? Wat is de geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk? Hoe zit het met liturgie en spiritualiteit? Wat maakt kerkstructuur nu uit, en waarom is deze kerk oecumenisch zo actief? Je weet wel ongeveer wat de Oud-Katholieke Kerk is, of je weet het niet, maar wilt je gaan oriënteren. Het nieuwe boek *De Oud-Katholieke Kerk van Nederland* biedt een degelijk uitgangspunt.

De auteurs zijn allen specialisten op het gebied van de oud-katholieke theologie en verbonden aan het Oud-Katholiek Seminarie: Mattijs Ploeger (geloofsleer), Wietse van der Velde (geschiedenis), Koenraad Ouwens (liturgie), Remco Robinson (spiritualiteit en praktijk), Jan Hallebeek (kerkelijk recht) en Peter-Ben Smit (oecumene en redactie van de bundel).

Iedereen die geïnteresseerd is, wordt van harte uitgenodigd om mee te doen! U kunt u eventuele voorkeur voor een van de twee boeken doorgeven aan Herman Ueffing

(06-42185123 / [herman@ueffing.nl](mailto:herman@ueffing.nl))

#### Bijbelgroep

Wij starten weer in september, maar omdat enkelen op de gebruikelijke derde donderdag onderweg zijn naar het Internationale Oud-Katholieken Congres in Wenen, valt het begin op de tweede donderdag: 13 september, 10.30 – 12.00 uur, met aansluitend ons wekelijkse middaggebed en gezamenlijke lunch. We verdiepen ons altijd in één van de lezingen van de eerstvolgende zondag en merken dat het heel boeiend en zinvol is om uit te wisselen over wat ons raakt in deze tekst en hoe die tekst verbinding heeft

met het leven van nu, zowel persoonlijk als in de kerk en de wereld.

En ook bij ons geldt: iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom om vanaf september mee te doen. Meldt u dan begin september aan bij assistierend pastoor Leonie, zodat u vooraf de informatie ontvangt over de keuze van de tekst en de vragen ter voorbereiding. Contactgegevens vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

## Landelijke kerk

### Ontmoetingsavond voor kerkbesturen

Op 7 juni jl. vond voor alle kerkbestuursleden van het Bisdome Utrecht een ontmoetingsavond plaats over 'de spiritualiteit van het kerkbesturen'. Ondanks de warmte kwamen rond de dertig bestuursleden en pastores in Utrecht bijeen. Vanuit onze parochie namen Leonie van Straaten (assisterend pastoor en lid van het kerkbestuur) en Feli Platzer (secretaris) aan deze avond deel. Tijdens het afwisselend programma stond de eigen ervaring als kerkbestuurslid centraal.

Er werd nagedacht over de vragen: Hoe ervaar je het bestuurswerk? Wat brengt je vreugde? Wat vind je moeilijk? De onderlinge uitwisseling over deze vragen was heel boeiend. Ook de praktische kant van het bestuurswerk werd niet vergeten: in een 'vraag en aanbod'-spel bleek dat er veel diverse expertise onder de bestuursleden aanwezig is en waar men over en weer dankbaar gebruik van kan maken. Al met al een heel zinvolle avond!

*Feli Platzer*

## Kerk in de stad

### Oecumenisch Beraad Achtse Barrier & Blixembosch

Vanuit onze parochie neemt assistierend pastoor Leonie van Straaten deel aan het Oecumenisch Beraad. Dit werkjaar hebben we voor het eerst actief geparticipeerd in de vieringen, zowel in onze kerk als in de andere kerken in Eindhoven. We zullen evalueren hoe we hiermee verder gaan. Maar ondertussen is de startdatum voor het komende seizoen al gepland en stuurde Bernard van Weeghel, lid van het Beraad, onderstaande open uitnodiging voor alle kerkbladen rond.

Het "Oecumenisch Beraad Achtse Barrier en Blixembosch" zet zich in om het gesprek tussen christenen van verschillende kerken gaande te houden. Bovendien coördineert en stimuleert ze een aantal oecumenische activiteiten in bovengenoemde wijken.

Het Beraad is samengesteld uit (emeritus)pastores, leden en vertegenwoordigers van de Lutherse Kerk, de RK Parochie Sint Petrus' Stoel (wijk Achtse Barrier / Blixembosch), de Oud-Katholieke Kerk en de Protestantse Gemeente Eindhoven (Johannesgemeente). Het Beraad werkt mee aan een aantal vieringen in de Lutherse Kerk, de Oud Katholieke Kerk en de Johanneskerk. Helaas is er op dit moment geen 'ruimte' om mee te werken aan vieringen in de RK parochie. De diensten geven mede aandacht aan de oecumenische gedachte. De leden uit genoemde kerken worden nadrukkelijk uitgenodigd voor de diensten en de voorbereiding.

Op 25 september a.s. gaan we weer van start. Een ieder wordt van harte uitgenodigd op deze voorbereiding om 13.30 uur in de Johanneskerk. Dan kiezen we ook ons nieuwe thema. Alle deelnemers kunnen dus onderwerpen aandragen! Het afgelopen jaar hebben we ons in onze gesprekken en de diensten laten inspireren door het boekje: 'Leven met verschil' van de Engelse opperrabbijn Jonathan Sacks.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij:

Elly van der Borgh Roodkapje 48  
tel. 2489268

Bernard van Weeghel Sommelaan 6  
tel. 2623979

### Een bijdrage vanuit het stiltecentrum over 'VREDE'

Er zijn op Eindhoven Airport wel eens vluchten van en naar Tel Aviv. Ik zag twee orthodoxe joden in de terminal. Ze droegen hoeden en pijpenkrullen, en gestreepte gebedskleden kwamen onder hun jasjes vandaan. Ze spraken met elkaar in een taal die ik niet versta. Ik moest even bij mezelf nadenken, op welke manier ik ze zou aanspreken. Toen dacht ik, ik zeg "sjaloom", iemand met vrede groeten, kan nooit kwaad. Ze moesten er om lachen, en antwoordden mij ook met "sjaloom". Verder dan dat ging onze ontmoeting niet. Maar het was in ieder geval een vredevolle ontmoeting. In de gebedsruimte komt het regelmatig voor dat er een moslim binnenkomt, en dan als begroeting "salaam" zegt. Om zich daarna op het gebed te richten. Sjaloom en salaam, het betekent allebei vrede. Wat is het mooi om elkaar met vrede te begroeten. Hoe doen christenen dat eigenlijk? Bestaat er een vaste manier om elkaar te begroeten, of blijft het bij hoi en hallo, of goedemorgen? In het voetspoor van Franciscus, kunnen wij de ander groeten, met "vrede en alle goeds". Als vrede het beginpunt van je ontmoeting is, is dat een hoopvol uitgangspunt.

*Mirjam van Nie*

## Agenda

**De voedselbank** vraagt voor juli pastasaus en voor augustus limonadesiroop

**Zo 01-07 10u30** Eucharistieviering  
Zondag na Pinksteren 8  
Voorganger pastoor Wim van den Berg  
1<sup>ste</sup> lezing Spreuken 3, 1-8  
2<sup>e</sup> lezing 2 Korintiërs 8, 9-15  
Evangelie Marcus 5, 22-43

**Do 05-07 12u00** Middaggebed en lunch  
**19u30** Kerkbestuur

**Zo 08-07 10u30** Dienst van Schrift en Gebed  
Zondag na Pinksteren 9  
Voorganger lector Herman Ueffing  
1<sup>ste</sup> lezing Ezechiël 2, 1-7  
2<sup>e</sup> lezing 2 Korintiërs 12, 1-10  
Evangelie Marcus 6, 1-6

**Do 12-07 12u00** Middaggebed en lunch  
**19u30** Oase - gespreksgroep

**Zo 15-07 10u30** Eucharistieviering  
Zondag na Pinksteren 10  
Voorganger assistierend-pastoor Leonie van Straaten  
1<sup>ste</sup> lezing Amos 7, 7-15  
2<sup>e</sup> lezing Efeziërs 1, 1-14  
Evangelie Marcus 6, 6b-13  
[Uitgangscollecte voor de publiciteit](#)

**Do 19-07 12u00** Middaggebed en lunch

**Wo 25 juli 18u00** samen eten  
Restaurant Melousia, Kalmoesplein 73, Eindhoven  
Aanmelden vooraf bij onze lector Herman Ueffing  
[herman@ueffing.nl](mailto:herman@ueffing.nl)

**Do 26-07 12u00** Middaggebed en lunch

**Zo 29-07 10u30** Eucharistieviering  
H. Maria Magdalena, de apostelgelijke Patroonsfeest van onze parochie  
Voorganger pastoor Wim van den Berg  
1<sup>ste</sup> lezing Sefanja 3, 14-17  
2<sup>e</sup> lezing 2 Korintiërs 5, 14-18  
Evangelie Johannes 20, 11-18

**Do 02-08 12u00** Middaggebed en lunch  
**19u30** Kerkbestuur

**Zo 05-08 10u30** Eucharistieviering  
Zondag na Pinksteren 13  
Voorganger pastoor Wim van den Berg  
1<sup>ste</sup> lezing Exodus 16, 2-15  
2<sup>e</sup> lezing Efeziërs 4, 17-25  
Evangelie Johannes 6, 24-35

**Do 09-08 12u00** Middaggebed en lunch

**Zo 12-08 10u30** Dienst van Schrift en Gebed  
Zondag na Pinksteren 14  
Voorganger lector Herman Ueffing  
1<sup>ste</sup> lezing Deuteronomium 8, 1-10  
2<sup>e</sup> lezing Efeziërs 4, 30 – 5,2  
Evangelie Johannes 6, 37-51

**Do 16-08 12u00** Middaggebed en lunch

**Zo 19-08 10u30** Eucharistieviering  
Zondag na Pinksteren 15  
Voorganger assistierend-pastoor Leonie van Straaten  
1<sup>ste</sup> lezing Spreuken 9, 1-6  
2<sup>e</sup> lezing Efeziërs 5, 15-20  
Evangelie Johannes 6, 51-59  
[Uitgangscollecte voor de honoraria](#)

**Do 23-08 12u00** Middaggebed en lunch

**Wo 29 augustus 14u00-16u00** Leesgroep  
**18u00** samen eten  
Pizzeria La Vita é bella, Wattstraat 70, Eindhoven  
Aanmelden vooraf bij onze lector Herman Ueffing  
[herman@ueffing.nl](mailto:herman@ueffing.nl)

**Do 30-08 12u00** Middaggebed en lunch

**Zo 02-09 10u30** Eucharistieviering  
Zondag na Pinksteren 17  
Voorganger pastoor Wim van den Berg  
1<sup>ste</sup> lezing Deuteronomium 10, 12-21  
2<sup>e</sup> lezing Efeziërs 6, 10-20  
Evangelie Marcus 7, 1-23

## Belangrijke gegevens

### Adres kerk

Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena  
Boschdijk 354  
5622 PA Eindhoven  
tel: 040-2370777  
[www.eindhoven.okkn.nl](http://www.eindhoven.okkn.nl)

### Pastoor Wim van den Berg

[wimvandenbergtelfort.nl](mailto:wimvandenbergtelfort.nl) / 06-25016839

### Assisterend Pastoor Leonie van Straaten

[leonie@hetwoordinbeweging.nl](mailto:leonie@hetwoordinbeweging.nl) / 06-21658754

### Emeritus Pastoor Piet Coemans

[piet.coemans@skynet.be](mailto:piet.coemans@skynet.be) / 0032-473507732

### Lector Herman Ueffing

[herman@ueffing.nl](mailto:herman@ueffing.nl) / 06-42185123

### Secretaris Feli Platzer

[okk.ehv.secretaris@gmail.com](mailto:okk.ehv.secretaris@gmail.com) / 040-2432597

### Penningmeester Fred Hallebeek

[fredhallebeek@on.nl](mailto:fredhallebeek@on.nl) / 06-12533678

### rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94

t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena,  
Eindhoven