

# Nieuwsbrief 'Op Weg'

nr. 16, mei 2018



oud-katholieke parochie eindhoven  
**MARIA MAGDALENA**



## Verbonden met elkaar op weg zijn

Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, we hebben het allemaal mogen vieren. Van opstanding tot het ontvangen van Gods heilige Geest. We worden door het Pinksterfeest aangespoord om niet naar de hemel te blijven staren maar om op weg te gaan en Gods blijde boodschap te verkondigen, in woorden en in daden van naastenliefde. Er moet nog veel gebeuren. En er gebeurt al veel en dat is nodig in de wereld van vandaag. Veel mensen zijn op drift, soms letterlijk maar ook geestelijk. Er is behoefte aan zekerheid, geborgenheid en verbinding. Als christen, als oud-katholiek weet ik mij geroepen om hierin iets te betekenen voor mensen die hiernaar op zoek zijn. En uiteraard zijn wij allen hiertoe geroepen. De wekelijkse zondagse viering mag ons hierbij tot steun en bemoediging zijn maar ook de andere momenten waarbij wij ons verbonden weten met elkaar in hetzelfde geloof. En die verbondenheid is er niet alleen wanneer wij samen zijn maar ook in onze gedachten en in ons gebed. Dus ook als wij op vakantie zijn of er om een andere reden niet kunnen zijn tijdens een van onze samenkomsten. Mogen we deze verbondenheid steeds weer ervaren, zodat we hierdoor gesterkt onze opdracht als christen waar kunnen maken en iets van Gods liefde voor ons uitstralen naar de mensen die wij waar dan ook ontmoeten. Moge het ons gegeven zijn!

*Wim van den Berg, pastoor*

## Allerlei in onze parochie

### Overleden in onze parochie

Marleen Kamp, geboren in Ermelo op 22 maart 1955 en overleden op 3 mei in Son. Zij trad in Utrecht toe tot de kerk in 1981. In 1975 huwde zij haar toenmalige echtgenoot Hans Knottnerus. Samen kwamen zij in Eindhoven terecht. In die periode was zij actief betrokken, las de schriftlezingen voor in de vieringen en verleende her en der ondersteuning. In een latere periode verdween

zij uit het zicht, maar er bleef wel contact met de pastores. Marleen was al enkele jaren ernstig ziek. Zij genoot nog van haar kinderen Anne-Marie, Eric en Petra, van haar schoonzoon Mike en schoondochter Marly en van haar 3 kleinkinderen Senne, Tygo en Lola Liv. Sprekend over de toekomst waren haar woorden steeds: 'Ik weet dat ik niet lang meer te leven heb, maar alles komt goed.' Bij bezoek op haar verjaardag zei ze: 'Niet te geloven, ik had allang dood moeten zijn, en zie eens wat ik nu nog mag meemaken. En zoveel kaartjes en bloemen, het doet goed.' Wij bieden aan de kinderen, die op zo korte tijd hun vader én hun moeder verloren, onze oprechte deelneming.

*Emeritus pastoor, Piet Coemans*

### Een nieuw lid toegetreden

Met een applaus van instemming konden wij op Pinksterzondag Ad Fraza als lid van onze parochie opnemen. Nadat Ad zijn motivatie had voorgelezen en pastoor Wim kort hierop inging werd Ad, na zijn instemming op de vragen die de pastoor hem namens de kerk stelde, bevestigd in zijn keuze en ontving hij de zegen. Ad, wij heten jou van harte welkom als lid van onze Oud-Katholieke parochie en wij hopen dat je nog lang en met veel vreugde in ons midden zult vertoeven.

### Gemeentevergadering

Aansluitend aan de Dienst van Schrift en Gebed op zondag 13 mei jl. vond de gemeentevergadering plaats. Na de goedkeuring van het verslag van de najaarsvergadering volgde het financieel overzicht door de penningmeester. De financiële situatie blijft onze aandacht vragen, omdat we nog steeds niet zonder subsidie kunnen. Hierna werd er verslag gedaan over het jaar 2017 door pastoor Wim van den Berg namens het kerkbestuur. Hierin kwam het pastoraat, het kerkbestuur, de diaconie, de werkgroepen (liturgie en beheer), de leesgroep, de gespreksgroep Oase en de bijbelgroep ter sprake. Zowel de voorbereidingen van de projecten (herinrichting en project Eindhoven 2018-2023) passeerden de revue als ook datgene wat aan vorming, bezinning en ontmoeting in 2017 plaatsgevonden heeft. En er werd verslag gedaan van hoe wij als parochie in de stad aanwezig waren. Tevens werd gememoriseerd dat wij in 2017 afscheid hebben moeten nemen van een aantal personen door opzegging van gastlidmaatschap of overlijden. Ook mochten we één persoon opnemen als lid. We konden concluderen dat het een zeer actief jaar was waarin Leonie van Straaten priester gewijd werd, Piet Coemans als pastoor afscheid nam en Wim van den Berg geïnstalleerd werd als pastoor en Leonie van Straaten als assisterend pastoor. Jeroen de Wit hield na het jaarverslag een boeiende lezing over Wittem (waar hij werkzaam is). Hij nam ons mee in de geschiedenis van de Redemptoristen en vertelde o.a. over hun

bedevaartsplaats in Wittem. Na de soep en broodjes was het woord aan Herman Ueffing die ons enthousiasmeerde om 'Groene Kerk' te worden. We zullen als parochie daar steeds weer stappen in moeten zetten om meer verantwoord en duurzaam te leven. Dat is een christelijke opdracht. Leonie van Straaten ging daarna in op het projectplan 2018-2023. In dit projectplan – dat nu ter goedkeuring bij de landelijke kerk ligt – staat beschreven hoe wij als parochie aan een grotere en bredere bekendheid van onze geloofsgemeenschap in Eindhoven en daarbuiten willen werken, omdat we van mening zijn dat onze parochie een kerkelijk thuis kan zijn voor mensen die op zoek zijn naar een katholieke en gastvrije kerk. Heel concreet hoort daar ook een gastvrij huis bij. Leonie sprak daarom daarna ook over hoe ver het staat met de herinrichting van onze kerkgebouw. Binnenkort kunnen er offertes worden aangevraagd. Er was tijdens de vergadering steeds gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Hier werd ook gebruik van gemaakt. En op het einde was er een heerlijke verrassing van Mieke en Anton de Bruin vanwege haar verjaardag. Met een zegengebed door de pastoor werd de vergadering gesloten. Het was een prettige en vruchtbare gemeentevergadering.

#### **Kerkbestuur**

Aan het einde van de eucharistieviering op zondag 6 mei konden we vernemen dat Bart Koolen eervol ontslag heeft gekregen als kerkmeester van onze parochie per 1 februari jl. Bart was vorig jaar wel al gestopt als kerkmeester, maar er was abusievelijk vergeten officieel ontslag aan te vragen. In de ontslagbrief dankte aartsbisschop Joris Vercammen Bart voor al het werk voor de parochie en daarmee ook voor de gehele kerk. Wij sluiten ons daarbij nogmaals van harte bij aan! Tevens werd bekend gemaakt dat Feli Platzer een herbenoeming heeft gekregen voor een tweede termijn van vier jaar. Wij danken Feli voor haar bereidheid om zich te blijven inzetten als secretaris van ons kerkbestuur en wensen haar veel succes en voldoening hierbij toe. Er is overigens nog steeds een vacature voor een vijfde kerkmeester!

#### **Bezoek Missie St. Paulus**

Op zondag 3 juni zal de landelijke commissie Missie St. Paulus onze parochie bezoeken. Eén van hen zal de predicatie tijdens de eucharistie verzorgen en tijdens de koffie na de viering zullen zij met ons in gesprek gaan over de Missie St. Paulus. U bent van harte welkom.

#### **Liturgie**

##### **Een klein experiment:**

##### **De antwoordpsalmen uit Zingt Jubilate**

In een vorige Nieuwsbrief heb ik al eens geschreven over de antwoordpsalm. De antwoordpsalm is de zang die aansluit op de eerste lezing. Soms wordt wel gesproken over een tussenzang, maar dat is eigenlijk niet zo'n gelukkige term, want deze aanduiding suggereert dat het gezang van een mindere orde is dan de lezingen. In de antwoordpsalm neemt de cantor (of psalmist) de verkondigende rol van de lector over in de eerste lezing. De gemeente stemt in met de cantor in het refrein. Omdat de cantor dus de verkondiging voortzet, zingt hij of zij de psalm aan de lezenaar. Het Lectionarium waarin we de lezingen kunnen terugvinden voor iedere zon- of feestdag geeft ook steeds de psalm aan. De psalm die de samenstellers hebben

uitgekozen sluiten nauw aan bij de thematiek van de eerste lezing. Maar ons blauwe Gezangboek heeft maar een zeer beperkte selectie psalmen. Veel toonzettingen zijn niet geschreven in de bedoelde vorm van de antwoordpsalm.

In de toonzettingen van de antwoordpsalm is het woord de baas over de melodie, in tegenstelling tot een strofisch lied, waar de tekstdichter zich aanpast aan het metrum van de melodie. De psalm wordt gezongen op een reciteertoon die zo vaak wordt herhaald als er lettergrepen zijn in de tekst. Het refrein is wat melodieuzer. Omdat de gemeente slechts dit refrein hoeft mee te zingen, is het goed uitvoerbaar, want door de voorzang en daarna de herhaling zet het refrein zich vanzelf vast in het geheugen van de kerkgangers, zoals ook bij het Hallelujah-vers. We willen nu in de komende tijd de nieuw gecomponeerde psalmen uit de Vlaamse bundel Zingt Jubilate introduceren. We kiezen daarvoor de psalmen die het Lectionarium aangeeft. We zullen dat een tijd uitproberen vanaf de maand juni en van tijd tot tijd zullen we evalueren of deze vorm van zingen aanslaat. We horen daarom graag uw reacties!

*Jeroen de Wit, cantor*

#### **Lunch met senioren**

*Op 3 mei was de eerste lunch met senioren, die we in de vorige nieuwsbrieven hebben aangekondigd en waarvoor zich een zestal personen had aangemeld. Het was een mooie gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een heerlijke soep en broodjes. Het geheel was mooi verzorgd door Mieke en Anton de Bruin, waarvoor nogmaals onze dank. Het is goed bevallen en daarom zal het een vervolg krijgen in het najaar, over de nieuwe datum zullen we tijdig informeren.*

#### **Zinvol ouder worden, een terugblik**

Driemaal kwamen we in de afgelopen drie maanden met een groep van gemiddeld 12 personen bij elkaar rondom het thema 'Zinvol ouder worden'. Assisterend pastoor Leonie begeleidde de gesprekken en reikte de thema's aan: kwetsbaarheid en kostbaarheid, kwetsbaarheid en maakbaarheid, leven ontvangen en leven doorgeven, kwetsbaarheid en dankbaarheid, onafgemaakte zaken en hoop op toekomst voor wie na ons komen. Grote thema's waar we in deze gemêleerde groep ook heel verschillend op in gingen: in de gesprekken was soms herkenning, maar ook verwondering of vreemdheid over wat iemand inbracht. Gaf het zicht op zinvol ouder worden, ouder zijn? Dat zal ook verschillend beleefd zijn. Maar het blijft een belangrijk thema om over na te denken en met elkaar over van gedachten te wisselen.

#### **Vanuit de landelijke kerk**

##### **Provinciale Synode**

Op donderdag 17 mei jl. vond de provinciale synode plaats. Hierin komt de geestelijkheid van beide bisdommen (Haarlem en Utrecht) samen met beide bisschoppen. Tal van onderwerpen worden er besproken. Tevens wordt er samen eucharistie gevierd en is er ook een lunch en diner. Naast de vergaderpunten is er dan ook ruimte voor collegiale ontmoeting. Onze beide pastores en onze emeritus pastoor namen aan de synode deel.

### **Avond voor kerkbesturen**

Op donderdag 7 juni zijn alle kerkbesturen van ons bisdom uitgenodigd voor een ontmoeting met elkaar en met aartsbisschop Joris om samen na te denken en te praten over de rechten en plichten, de verantwoordelijkheden en de samenwerking met de pastoor in het kerkbestuur. Het gaat om 'de spiritualiteit van het kerkbesturen' maar ook om de praktijk en de uitwisseling hierover.

Vanuit onze parochie zullen onze secretaris Feli Platzer en kerkmeester Leonie van Straaten hierbij zijn.

### **Internationale kerk**

#### **Impressie: als gast bij de Duitse kerk**

Van maandag 16 t/m woensdag 18 april was ik namens de Nederlandse Oud-Katholieke Kerk als gast aanwezig bij de 'Pastoralkonferenz' in Neustadt an der Weinstrasse in Duitsland. De 'Pastoralkonferenz' is de jaarlijkse vergadering van de Duitse Oud-Katholieke geestelijkheid en omdat zij daarvoor uit heel Duitsland komen met lange reistijden, duurt de vergadering een hele week. De dagen dat ik erbij was, waren inhoudelijk zeer interessant en intensief. Het was voor mij een kennismaking met de Duitse kerk, die anders georganiseerd is, nl. als één bisdom en dus met één bisschop. En het was ook de gelegenheid om (enkele) Duitse collega's te ontmoeten. Het thema was 'Leiten und führen' en het accent lag met name op de omgang met conflicten. Het uitgangspunt van de referenten, die deze dagen begeleid hebben, was de aanwezigheid van conflicten: ze zijn er, ze horen bij het leven. Een mooi nieuw woord dat zij lanceerden was 'Konfliktfreude' en dat vind ik heel uitdagend. Als je ervan uitgaat dat conflicten bij het leven horen, dan kun je oefenen in een houding van nieuwsgierigheid door je te verdiepen in de ander, waarbij het nodig is om vooroordelen en beelden los te laten. Die nieuwsgierigheid kan iets positiefs oproepen, waardoor conflicten niet altijd alleen maar zwaar en moeilijk zijn. Ik probeer dit voorlopig niet te vergeten, maar te oefenen: het is een uitdaging voor iedereen, lijkt mij, in de kerk, in het werk, in je vriendenkring en ga zo maar door!

*Leonie van Straaten, assisterend pastoor*

### **Kerk in de stad**

#### **Moskee-overleg**

De moskeebesturen in Eindhoven komen regelmatig samen voor overleg met de gemeente Eindhoven. Begin april waren ook de kerken hierbij uitgenodigd. Ds. Bert Jan van Haarlem, voorzitter van de Raad van Kerken en pastoor Wim van den Berg vertegenwoordigden de kerken van Eindhoven. Het was een prettige eerste kennismaking waarin o.a. gesproken werd over het elkaar leren kennen en daardoor elkaar beter kunnen waarderen en respecteren. Een keer per jaar zullen de kerken deelnemen aan het moskeeovertog. Afsproken werd dat ook de moskeeën hun deuren zullen openzetten op de Open-Kerken-dag in september (de 15<sup>e</sup>). Zo wordt het een gezamenlijke Open Dag. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

#### **Oecumenische viering in Lutherse Kerk**

De oecumenische raad van Noord-Eindhoven heeft dit jaar vier maal een oecumenische viering voorbereid en de laatste in de serie is op zondag 10 juni in de Lutherse kerk. In die viering gaan Ds. Bert-Jan van Haarlem en assisterend pastoor Leonie van Straaten samen voor. De Lutherse predikant Susanne Freytag is helaas verhinderd, maar bied wel gastvrijheid in haar gemeente en zij vieren in het kerkgebouw van de Remonstranten, Dommelhoefstraat 1a. De vieringen zijn dit jaar inhoudelijk geïnspireerd door het boek van Jonathan Sackx: *Leven met verschil*.

## Agenda

De voedselbank vraagt om broodbeleg, leverpastei, zuivelspread en jam.

### **Zo 03-06 10u30** Eucharistieviering

Zondag na Pinksteren 4

Bezoek van Missie St.Paulus

Voorganger pastoor Wim van den Berg

1<sup>ste</sup> lezing Deuteronomium 26, 5-11

2<sup>e</sup> lezing 2 Korintiërs 4, 5-12

Evangelie Marcus 2, 23-28

### **Do 07-06 12u00** Middaggebed en Lunch

**19u00** Kerkbesturen bijeen in de Driehoek in Utrecht

### **Zo 10-06 09u30** Oecumenische Viering in Lutherse kerk (Dommelhoefstraat 1a)

Voorgangers ds. Bert-Jan van Haarlem en assistierend-pastoor Leonie van Straaten

**10u30** Dienst van Schrift en Gebed

Zondag na Pinksteren 5

Voorganger lector Herman Ueffing

1<sup>ste</sup> lezing Genesis 3, 1-15

2<sup>e</sup> lezing 2 Korintiërs 4, 13-18

Evangelie Marcus 3, 20-35

### **Do 14-06 12u00** Middaggebed en Lunch

**19u30** Oase (gespreksgroep)

### **Zo 17-06 10u30** Eucharistieviering

Zondag na Pinksteren 6

Voorganger assistierend-pastoor Leonie van Straaten

1<sup>ste</sup> lezing Ezechiël 17, 22-24

2<sup>e</sup> lezing 2 Korintiërs 5, 1-10

Evangelie Marcus 4, 26-34

### **Do 21-06 10u30** Bijbelgroep

**12u00** Middaggebed en Lunch

### **Wo 27-06 18u00** Samen eten bij pizzeria La vita é bella,

Wattstraat 70, Eindhoven

### **Do 28-06 gehele dag** Door-denk-dag voor Kerkbestuur in Bergeijk

**12u00** Middaggebed en Lunch

### **Zo 01-07 10u30** Eucharistieviering

Zondag na Pinksteren 8

Voorganger pastoor Wim van den Berg

1<sup>ste</sup> lezing Spreuken 3, 1-8

2<sup>e</sup> lezing 2 Korintiërs 8, 9-15

Evangelie Marcus 5, 22-43

## Belangrijke gegevens

### **Adres kerk**

Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena

Boschdijk 354

5622 PA Eindhoven

tel: 040-2370777

[www.eindhoven.okkn.nl](http://www.eindhoven.okkn.nl)

### **Pastoor** Wim van den Berg

[wimvandenbergtelfort.nl](mailto:wimvandenbergtelfort.nl) / 06-25016839

### **Assisterend Pastoor** Leonie van Straaten

[leonie@hetwoordinbeweging.nl](mailto:leonie@hetwoordinbeweging.nl) / 06-21658754

### **Emeritus Pastoor Piet Coemans**

[piet.coemans@skynet.be](mailto:piet.coemans@skynet.be) / 0032-473507732

### **Lector** Herman Ueffing

[herman@ueffing.nl](mailto:herman@ueffing.nl) / 06-42185123

### **Secretaris** Feli Platzer

[okk.ehv.secretaris@gmail.com](mailto:okk.ehv.secretaris@gmail.com) / 040-2432597

### **Penningmeester** Fred Hallebeek

[fredhallebeek@on.nl](mailto:fredhallebeek@on.nl) / 06-12533678

### **rekeningnummer** NL88 INGB 0001 4062 94

t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven