



Herdenken in deze dagen

We kunnen er niet meer omheen, de dagen worden steeds korter, de duisternis valt steeds vroeger in. En ook 's morgens als ik opsta is het nog donker. Van een tijd van veel buiten zijn is de tijd aangebroken waarin we de warmte en de gezelligheid van binnen weer opzoeken. De geborgenheid van ons huis laat ons misschien ook wel weer wat meer tot bezinning komen. We staan in deze dagen, nu de bomen hun bladeren laten vallen en de natuur lijkt te sterven, stil bij onze dierbaren die we moeten missen. We herdenken onze overledenen en halen herinneringen aan hun leven op. Als gelovige mensen weten we ons gesterkt door de belofte van Christus dat wie in hem gelooft en sterft niet verloren gaat, maar wordt opgenomen in de hemelse heerlijkheid. Dit neemt echter niet ons gevoel van iemand missen weg. Zelf heb ik dit jaar afscheid moeten nemen van mijn vader. En ook al konden wij terugkijken op zijn leven met ons in diepe dankbaarheid, we missen hem toch. Als parochiegemeenschap herdenken we al onze overledenen op 2 november en in het bijzonder hen die in het afgelopen jaar overleden zijn. We doen dat met een traan van verdriet maar ook met een traan van vreugde omdat zij al zijn waar wij nog onderweg naartoe zijn. Mag er steeds ruimte zijn in ons gelovig samenkomen voor al deze gevoelens. De wereld draait door, het dagelijks leven gaat voort, maar op z'n tijd stilstaan bij het eindige van het leven is eigenlijk levensnoodzakelijk. Mogen we de tijd hiervoor vinden in deze dagen.

Wim van den Berg, pastoor

Dankwoord

Het is al weer even geleden, maar door mijn vakantie heb ik nog niet de gelegenheid gehad om iedereen te bedanken die bijgedragen heeft aan de mooie installatiedienst van 10 september jl. Het was een hele mooie dienst waarin onze bisschop Joris Leonie installeerde als assistent-pastor en mijzelf als pastoor van onze kleine, maar krachtige geloofsgemeenschap. Dank aan allen voor al het voorbereidende en uitvoerende werk hiervoor. Dank ook voor alle attenties, felicitaties en bijdragen aan het Petrusfonds (voor de herinrichting van ons kerkgebouw). Bijzonder ook dank voor de prachtige muzikale bijdrage van het Strijps Kamerkoor. Het was voor mij een bijzondere verrassing. En om de woorden van Leonie te herhalen: samen willen we als familie in Christus onze weg vervolgen.

Wim van den Berg, pastoor

Stand van zaken Herinrichting

Op 29 oktober is er een tweede gesprek met de Commissie Financiën en Materieel, om de juiste wegen te bewandelen bij het uitvoeren van ons plan. Ons herinrichtingsplan moet goedgekeurd worden door het Collegiaal Bestuur en bij de aanvraag worden twee offertes van verschillende aannemers verwacht. De CFM ondersteunt ons nu bij het kiezen van aannemers en het aanvragen van financiële ondersteuning. Daarnaast adviseren zij ons ook over de stappen die we moeten nemen t.a.v. het groot onderhoud. Enerzijds is er groot onderhoud dat op korte termijn moet worden uitgevoerd en anderzijds zal er een meerjarenplan opgesteld worden voor groot onderhoud. Groot onderhoud valt direct onder de verantwoordelijkheid van het Kerkbestuur en hoort dus niet bij de herinrichting, maar door onze herinrichting is de noodzaak hiervan duidelijk geworden en maakt het Kerkbestuur er werk van. We zijn blij dat we op al deze punten deskundig advies ontvangen van de CFM.

Leonie van Straaten, assistent-pastor

Toerusting liturgie

Deze keer willen we u informatie geven over de huidige gang van zaken in onze vieringen, want we vinden het belangrijk dat we samen 'weten' waarom wij dingen wel of niet doen in onze vieringen en waarom dingen veranderen. Het hoort bij de oud-katholieke visie op liturgie dat wij samen vieren, we noemen dat de 'celebratie van alle gelovigen'. En daarbij hoort ook dat iedereen goed geïnformeerd wordt.

De commissie liturgie bestaat uit onze pastores, Wim van den Berg en Leonie van Straaten, onze lector Herman Ueffing en onze cantor en liturgist Jeroen de Wit. De commissie komt iedere drie maanden bij elkaar om inhoudelijke zaken én de concrete gang van zaken in de liturgie te bespreken, bijvoorbeeld hoe wij omgaan met wierook, met liturgische kleding, hoe we de kerkruimte gebruiken tijdens de viering, enzovoort.

Zo hebben we nu besloten dat we wierook reserveren voor de witte en rode zondagen in het jaar. Dus in de zogenaamde groene tijd, de liturgische tijd door het jaar, is er geen wierook. Zo krijgt het liturgische jaar het reliëf dat het in de Oud-Katholieke liturgie ook altijd gehad heeft: op rode en witte zondagen geeft de wierook het bijzondere karakter van deze zondagen een accent. Rode en witte zondagen zijn de feestdagen van Kerstmis, Pasen en Pinksteren alsmede de zondagen in de Kersttijd en de Paastijd.

De pastores

Oase

Afgelopen maand was weer de eerste bijeenkomst van Oase. We spraken met elkaar over het thema vergeving. Persoonlijke verhalen werden gedeeld en daardoor kon het 'kleine verhaal' verbonden worden met het grote verhaal van God. De Oase bijeenkomsten willen gelegenheid geven om met elkaar in alle openheid en respect de dingen te delen die ons bezighouden in het dagelijks leven en tegelijkertijd deze al zoekend en tastend te verbinden met ons geloof. En er is zeker nog plaats voor nieuwe deelnemers. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich melden bij de pastores. De avonden vinden steeds plaats op de 2^e donderdag van de maand (van 19.30 uur tot 21.00 uur).

Agenda

De voedselbank vraagt voor november **ontbijtgranen**

Do 02-11 Allerzielen

Vanaf 12u00 openstelling kerk tot 17u00

12u00 middaggebed en lunch

15u00 gebedsdienst en grafzegening

(verzorgd door Petrusparochie, in onze kerk en op het kerkhof)

19u00 Vespers van Allerzielen

Voorgangers pastores Leonie van Straaten en Wim van den Berg

Lezing 1 Korintiërs 15, 50-58

Zo 05-11 10u30 Eucharistieviering

H. Willibrordus, apostel der Nederlanden

Voorganger pastoor Wim van den Berg

1^{ste} lezing Jesaja 52, 7-10

2^e lezing Hebreëen 13, 7-17

Evangelie Matteüs 25, 14-34

Do 09-11 12u00 middaggebed en lunch

19u30 – 21u00 Oase (gespreksgroep)

Zo 12-11 10u30 Dienst van Schrift en Gebed

Zondag na Pinksteren 27

Voorganger lector Herman Ueffing

1^{ste} lezing Jesaja 48, 17-21

2^e lezing 1 Tessalonicenzen 4, 1-8

Evangelie Matteüs 25, 14-34

Di 14-11 14u30 -16u00 Cursus 'Leren van Luther'

Do 16-11 10u30 Bijbelgroep

12u00 middaggebed en lunch

Za 18-11 10u00 – 16u00 Synode Hilversum

Zo 19-11 10u30 Eucharistieviering

Zondag na Pinksteren 28

Voorganger assistent-pastor Leonie van Straaten

1^{ste} lezing Ezechiël 34, 11-17

2^e lezing 1 Tessalonicenzen 4, 9-12

Evangelie Matteüs 25, 31-46

Do 23-11 12u00 middaggebed en lunch

19u30 – 21u00 Inhoudelijke avond over Dag

Hammaršköld door Leonie van Straaten

Wo 29-11 18u00 samen eten.

LET OP andere locatie: la vita e bella, Wattstraat 70 te Eindhoven

Do 30-11 12u00 middaggebed en lunch

20u00 – 21u30 Bibliodans kennismaking door Leonie van Straaten

Zo 03-12 10u30 Eucharistieviering

1^{ste} zondag van de advent

Voorganger pastoor Wim van den Berg

1^{ste} lezing Jesaja 64, 1-9

2^e lezing 1 Korintiërs 1, 1-9

Evangelie Marcus 13, 24-37

Belangrijke gegevens

Adres kerk

Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena

Boschdijk 354

5622 PA Eindhoven

tel: 040-2370777

www.eindhoven.okkn.nl

Pastoor W. van den Berg

wimvandenbergtelfort.nl / 06-25016839

Assistent-Pastoor L. van Straaten

Leonie@hetwoordinbeweging.nl / 06-21658754

Secretaris F. Platzer

okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597

rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94

t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena, Eindhoven

Penningmeester F. Hallebeek

fredhallebeek@on.nl / 06-12533678