

Beste lezers,

We schrijven 5 september 1997: een goede 10 jaar geleden, stierf moeder Teresa. Zij werd heilig verklaard en de controverse ontstaan: voor en tegen. Niet dat wij met heiligverklaringen zoveel te maken hebben, maar de persoon om wie het gaat kan wel een uitdagend leven geleid hebben. Zeker, zo iemand heeft zijn voor- en tegenstanders. Ook moeder Teresa. Een korte reportage op tv bracht onlangs dit feit in beeld en liet voor en tegenstanders aan het woord. Enerzijds viel mij op hoe moeder Teresa gemerkt werd aan een visie die erg aan het kastensysteem deed denken: ieder heeft zijn lot te dragen. Heb je te lijden, leef je in armoede dan is het de opdracht dit te aanvaarden. Zelfopoffering, Gods wil, geduldig dragen, Christus die zich opoffert... Het lijkt een spiritualiteit en theologie van vorige eeuwen, geen opstanding, geen bevrijding hier. Anergzijds trof mij het getuigenis van een jonge dame. Met enthousiasme vertelde zij over haar beleving bij de heiligverklaring. Een blijdschap, een springlevende vreugde straalde van haar gelaat. En wat was haar 'geheim'? In Calcutta als baby op straat opgeraapt... en later geadopteerd. Zij kende nu een welstellend leven in België, ontdaan van de armoede en misserie van Calcutta.

Wie was nu moeder Teresa? Een oprechte kritische benadering is te prijzen, een vergruizen is te verwerpen. Geldt dit niet voor ons allen, groot en klein?

De evangelielezing\* aanstaande WE houdt ons en spiegel voor: ja, zei de zoon, maar hij deed het niet, neen zei de andere, maar kreeg spijt en ging over tot actie. In gesprek van Jezus met de leidende klasse lees ik tussen de regels door: is mijn antwoord oprecht, komt het recht uit het hart wanneer ik ja zeg tegen God, ja tegen mijn partner, tegen de mens op straat.

En de vader zei: zoon ga vandaag in mijn wijngaard werken... En de ene zei ja en de andere zei neen en die derde zoon, niet genoemd maar op de achtergrond aanwezig, hij zei ja en hij ging, Jezus zelf.

Het leven nu is een spiegel voor mijn antwoord op de uitnodigende vraag van de Vader, en van allen met wie Hij zich identificeert.

Met hartelijke groet.  
Piet Coemans, emeritus

\* Matteüs 21, 28-32



Een vader had twee zonen en stelde een uitnodigende vraag  
En de ene zei: 'Ja, vader', maar hij deed het niet;  
de andere zei 'Neen, vader', maar kreeg spijt en deed het wel.  
En Jezus zei: 'Ja vader' en deed het van harte en oprecht!

**Zaterdag 30 september  
komen wij samen om  
eucharistie te vieren.  
Aanvang : 18u30**

Wij lezen uit  
het evangelie volgens Matteüs 21, 28-32  
Flippenzen 2,1-13  
Ezechiël 18,1-4.25-32  
Locatie: de kerk van Lafelt – Oostheuvel,  
Ierskruisstraat 54 Lafelt-Riemst B  
Ontmoeting na de dienst in de seniorie

**Volgende dienst in Oostheuvel:**

Allerheiligenviering op vrijdag 27 oktober om 13u30 in Lafelt

## Parochie



Zondag 10 september: weer een onvergetelijke dag voor onze parochie. Tijdens de eucharistieviering werd Wim van den Berg aangesteld tot pastoor van de parochie, samen met Leonie van Straaten als medepastoor door aartsbisschop Joris Vercammen. En het nieuwe liturgisch meubilair: altaar, lezenaar en tabernakel werd toegewijd aan de eredienst. Het was een vreugdevolle viering met een talrijke aanwezigheid. Wij wensen Wim en Leonie een vruchtbaar pastoraat, goede samenwerking onder leiding van Gods goede Geest.

En verder al te noteren:

Gemeentevergadering op donderdag 26 oktober. Aanvang 19u30

Synode in Hilversum op zaterdag 18 november. Aanvang 10u - einde 17u.

Meer nieuws te lezen in de maandelijks nieuwsbrief van de parochie – website [www.okkn.nl](http://www.okkn.nl) ([parochies – Eindhoven](http://www.okkn.nl))

### Raad van Kerken Maastricht.

Op 31 oktober 2017 bestaat de Raad van Kerken Maastricht 50 jaar. Naar aankleding van dit jubileum heeft een oecumenische viering plaats op vrijdagavond 27 oktober in de Sint-Servaasbasiliek.

### Een gebed

Psalm 15 – Wijsheidpsalm

Wie mag uw gast zijn, God,  
wie mag er verblijven bij U?  
Die eerlijk in het leven staat,  
wiens hart naar het goede streeft;  
die zijn medemens geen kwaad doet,  
niet oordeelt over hem;  
die naar zichzelf blijft kijken,  
hoe moeilijk dat soms ook is.  
Wie geeft zonder iets te verwachten,  
is eeuwig in vrede bij God.

(Fr. van de Beek, Ik groet het licht,  
de psalmen uit hun schaduw)

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Emeritus Piet Coemans</b><br>Op de Dries 47, 3770 Riemst B<br>Tel. 0032 (0) 12456945 –<br><a href="mailto:piet.coemans@skynet.be">piet.coemans@skynet.be</a><br><b>Pastores van de parochie</b><br>Wim van den Berg<br>0625016839<br><a href="mailto:wimvandenbergt@telfort.nl">wimvandenbergt@telfort.nl</a><br>Leonie van Straaten 0621658754<br><a href="mailto:Leoni@hetwoordinbeweging.nl">Leoni@hetwoordinbeweging.nl</a> | Dhr. J. Kusters<br>O.L.Vrouwplein 27, 6191 CG<br>Beek<br>Dhr. R. Adelaar, Heigank 23,<br>6373 KM Landgraaf.<br>Tel.045/5326588<br>Dhr. M. Schonfeld,<br>Herkkantstraat 41, B 3540 Herk<br>de Stad Tel. 0032(0)486954074 | Parochie Maria Magdalena<br>Boschdijk 354, 5622 PA<br>Eindhoven.<br>Rek. NL88INGB 0001 406 294<br>ten name van Oud-Katholieke<br>Parochie v/d H.Maria<br>Magdalena Eindhoven<br>website: <a href="http://www.okkn.nl">www.okkn.nl</a> |
|--|---|---|