



### Een nieuw begin... even voorstellen... samen verder...

Pastoor mag ik gaan zijn in onze mooie parochie. Pastor, herder zijn voor onze geloofsgemeenschap. Ik ben zeer verheugd dat ik dit weer mag doen. Ik wil me even aan u voorstellen. In Heerlen geboren ruim 50 jaar geleden in een gezin met vier zonen. Na mijn priesteropleiding in Kerkrade aan het seminarie Rolduc werd ik in 1994 in de rooms-katholieke kerk tot priester gewijd. Ik werd toen kapelaan (assistent van de pastoor) in achtereenvolgens Maasniel, Leeuwen en Asenray (alle drie in de gemeente Roermond). Daarna in Horst. In 1999 mocht ik pastoor worden in Breust en Eijsden en daar kwam in 2003 ook het pastoor-zijn in Oost-Maarland bij. Het was een mooie en zinvolle tijd. Toch bleek het celibaat niet mijn roeping en besloot ik eind 2005 om mijn benoeming en zending terug te geven aan de bisschop van Roermond. Begin 2006 werd ik geestelijk verzorger binnen de Geestelijke Gezondheidszorg in Tilburg e.o. En dat ben ik nu nog. Ik haal uit dit werk heel veel voldoening. Toch bleef het parochiewerk mij trekken. In 2009 ben ik toegetreden als parochiaan van onze kerk. En in de afgelopen jaren heb ik de priesteropleiding gevolgd aan het seminarie van onze oud-katholieke kerk. Het was een intensief gebeuren om naast een fulltime baan ook nog eens te studeren. Eind mei heb ik kerkelijk examen gedaan en op 10 juni jl. heeft onze aartsbisschop Joris Vercammen mij opgenomen onder de geestelijkheid van het aartsbisdom Utrecht en mij per 1 juli jl. tot pastoor benoemd van onze parochie. Ik mag mij gelukkig prijzen dat ik deze taak niet alleen hoeft te doen. Samen met Leonie, als assistent-pastoor, gaan we samen herder en pastor zijn voor onze parochie. Maar ook samen met het kerkbestuur en allen die zich betrokken weten. We mogen verder bouwen aan wat in de afgelopen jaren is opgebouwd door pastoor Piet Coemans. We zijn pastoor Piet daar heel dankbaar voor. En gelukkig mag ik mij ook prijzen dat ik mijn leven kan delen met mijn partner Marcel Beart. We kennen elkaar al bijna 11 jaar en wonen samen in Eindhoven. Onze parochie is een kleine parochie en daarom is de functie van pastoor zijn een parttime functie. Leonie heeft een aanstelling van 8 uur per week en ik van 12 uur (ik blijf ook voor 26 uur geestelijk verzorger/pastor in Tilburg). In de komende tijd wil ik graag veel tijd aan huisbezoek besteden om u allen zo beter te leren kennen. Vraagt u mij gerust als u mij wilt spreken. Ik spreek de hoop en het vertrouwen uit dat we met elkaar een vruchtbare samenwerking mogen hebben.

*Wim van den Berg, pastoor*

### Stand van zaken Herinrichting

In de komende weken zal het nieuwe liturgisch meubilair worden geplaatst. We zijn heel benieuwd en zullen in de komende nieuwsbrief hier uitvoerig op terugkomen.

*Wim van den Berg, pastoor*

### Mededelingen

#### Installatie pastoor Wim van den Berg

Op 10 september zal aartsbisschop Joris Vercammen tijdens de eucharistieviering onze nieuwe pastoor, Wim van den Berg, installeren. U bent allen van harte welkom. **Aanvang is om 15u00.**

#### Leden kerkbestuur

Zoals ook al in de vorige nieuwsbrief gemeld zijn we op zoek naar nieuwe leden voor het kerkbestuur. U kunt kandidaten voordragen. Op dit moment vormen Feli Platzer (secretaris) en Fred Hallebeek (penningmeester) en Wim van den Berg (pastoor/voorzitter) het kerkbestuur. We zoeken naar 2 mensen die het kerkbestuur willen versterken.

#### Kerkproeverij

Landelijk is er op 10 september de Kerkproeverij. Een initiatief waarbij iedereen die regelmatig op zondag de kerk bezoekt en meeviert uitgenodigd wordt om een of meer anderen mee te nemen en zo kennis te laten maken met de kerk en de kerkdienst. Nu vindt op deze zondag ook de installatie plaats van onze nieuwe pastoor, maar dat kan misschien juist een aanleiding zijn om iemand mee te nemen. Dus... u bent uitgenodigd om eens om u heen te kijken en iemand mee te vragen. Overigens zijn daar alle zondagen geschikt voor. Iedereen is namelijk welkom in onze kerkdiensten!

#### Bevrijdingsdefilé samen met World Peace Flame

Net als voorgaande jaren is World Peace Flame Eindhoven, en onze parochie met hen, uitgenodigd om mee te doen met het fakkeldefilé van het 18 Septemberplein naar het Stadhuisplein. Vandaar ook dit jaar een gezamenlijke start met een meditatiedienst om 17u30 in de kerk, waar iedereen welkom is.

#### Landelijk nieuws

Overlijden Emeritus Niek van Ditmarsch

Op 18 juli jl. overleed emeritus pastoor kanunnik Niek van Ditmarsch op de leeftijd van 89 jaar. Hij was een 'zwoeger', zeer bewogen en begaan met kerk en mensen, ook toen hij met emeritaat was. Zo werd hij o.a. deservitor van onze parochie in 2000, toen onze pastoor Joris Vercammen in 2000 verkozen werd tot aartsbisschop van Utrecht, tot de aanstelling van pastoor Wim de Boer 1 juli 2001. De laatste maal dat wij hem mochten ontmoeten was op de bisdomdag in juni jl. Het slotcouplet van een lied over het priesterschap dat door W. Barnard voor Niek geschreven werd bij zijn emeritaat, tekent Niek en luidt:

*'Die al uw leven lang,  
een zwoeger zijt geweest,  
heradem in gezang,  
heradem in de Geest'.*

Laten wij Niek dankbaar gedenken en ook bidden voor zijn echtgenote Mannie, zijn familie en allen die treuren bij dit heengaan.

## Beste lezers,

Met dank kijk ik terug op 24 juni. Het was voor mij een echt hartelijk feest geworden. De vele aanwezigen, familie, vrienden, collega's van Oostheuvel (woon- en werkcentrum voor verstandelijk gehandicapten), iemand zomaar eens op de trein ontmoet, en natuurlijk de parochianen zelf. Haast ieder betrokken parochiaan mocht ik die dag ontmoeten, of van een aantal een berichtje ontvangen. Ongelooflijk en toch waar.

Dank voor het herinneringsboek : prachtig die vijftigtal bladzijden tekst, tekening, foto's... creatief van klein tot groot. Dank voor de vele geschenkjes (bloemen, boeken, flesjes in diverse maten) en het reiskoffertje aan Monique en mij overhandigd als afsluiting van de plechtigheid. In Italië zullen wij meerdere glaasjes op jullie gezondheid drinken!

Het herinneringsboek opent met een brief van het kerkbestuur. Ik citeer: 'Kun je afscheid vieren? Het antwoord is dus 'ja', maar daar hoort wel iets bij: we danken samen onze God, voor jou en voor elkaar.... Maar natuurlijk is afscheid nemen niet alleen maar een feest. Als we echt iets vieren in het leven is het altijd inclusief alles: vreugde én verdriet, mooie en minder mooie gebeurtenissen in het geleefde leven. Voor jou is dit afscheid ook een ernstige zaak: jij sluit per 1 juli een wezenlijk deel van jouw leven af, dat wat jou tot de mens vormde die je geworden bent, zoals je bedoeld bent in de ogen van je Schepper. Het is niet niks om dit los te moeten laten, te verkennen hoe jij zinvol ouder kunt worden, nieuw mogelijkheden hiertoe te ontdekken. We hopen dat je na dit afscheid nog vele mooie, goede en inspirerende jaren zult ontvangen...'

Inderdaad, zo herkenbaar maar woorden en feest zo ondersteunend om een nieuwe fase in te stappen, zowel voor mij als voor Monique en de kinderen. Want de parochie en het kerkwerk hadden ook veel impact op het gezin, reizende met de wieg tot op heden.

Maar gelukkig... streefdoel bij aanvang van mijn pastoraat: levende, vitale, groeiende parochie; een eigen kerkgebouw; een opvolger in Eindhoven en zie, het zijn er twee geworden.... Is het niet fantastisch dit alles samen bereikt te hebben? God zij lof en dank tot vreugde voor elkaar.

*Piet Coemans, Emeritus*

## Agenda

De voedselbank vraagt voor augustus **limonadesiroop** en voor september **koffie en thee**

**Do 03-08 12u00** middaggebed en lunch

**Zo 06-08 10u30** Eucharistieviering  
Hoogfeest Gedaanteverandering van de Heer  
Voorganger Pastoor Wim van den Berg  
1<sup>ste</sup> lezing Exodus 34, 29-35  
2<sup>de</sup> lezing Romeinen 2 Petrus 1, 13-21  
Evangelie Lucas 9, 28-36

**Do 10-08 12u00** middaggebed en lunch

**Zo 13-08 10u30** Dienst van Schrift en Gebed  
Zondag van het gaan over water  
Voorganger Lector Herman Ueffing  
1<sup>ste</sup> lezing Jona 2, 1-11  
2<sup>e</sup> lezing Romeinen 9, 1-5  
Evangelie Matteüs 13, 22-23

**Do 17-08 12u00** middaggebed en lunch

**Zo 20-08 10u30** Eucharistieviering  
Zondag van de Kananese vrouw  
Voorganger Ass.Pastoor Leonie van Straaten  
1<sup>ste</sup> lezing Jesaja 56, 1-3a en 6-7  
2<sup>e</sup> lezing Romeinen 11, 13-24  
Evangelie Mattëus 15, 21-28

**Do 24-08 12u00** middaggebed en lunch

**Do 31-08 12u00** middaggebed en lunch

**Zo 03-09 10u30** Eucharistieviering  
Zondag van het klein geloof  
Voorganger Pastoor Wim van den Berg  
1<sup>ste</sup> lezing Jeremia 7, 23-28  
2<sup>e</sup> lezing Romeinen 12, 1-8  
Evangelie Mattëus 17, 14-20

**Do 07-09 12u00** middaggebed en lunch

**Zo 10-09 15u00** Eucharistieviering  
Installatie van Pastoor Wim van den Berg  
Voorganger Aartsbisschop Joris Vercammen  
1<sup>ste</sup> lezing Ezechiël 33, 7-11  
2<sup>e</sup> lezing Romeinen 12, 9-21  
Evangelie Mattëus 18, 15-20

**Do 14-09 12u00** middaggebed en lunch  
**20u00** Oase

**Zo 17-09 10u30** Eucharistieviering  
Zondag van de vergeving  
Voorganger Ass. Pastoor Leonie van Straaten  
1<sup>ste</sup> lezing Jezus Sirach 27, 30 – 28,7  
2<sup>e</sup> lezing Romeinen 14, 5b-12  
Evangelie Mattëus 18, 21-35

**Ma 18-09 17u30** viering en bevrijdingsdefilé

**do 21-09 10u30** bijbelgroep  
**12u00** middaggebed en lunch

**wo 27-09 18u00** eten bij soul kitchen  
Torenallee 55 Eindhoven  
Vooraf aanmelden bij Renee Pumareja  
0654212227 of r.pumareja@gmail.com

## Belangrijke gegevens

### Adres kerk

Oud-Katholieke parochie van de H. Maria Magdalena  
Boschdijk 354  
5622 PA Eindhoven  
tel: 040-2370777  
www.eindhoven.okkn.nl

**Pastoor W. van den Berg**  
wimvandenbergtelfort.nl / 06-25016839

**Assistent-Pastoor L. van Straaten**  
Leonie@hetwoordinbeweging.nl / 06-21658754

**Secretaris F. Platzer**  
okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597

**rekeningnummer** NL88 INGB 0001 4062 94  
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria Magdalena,  
Eindhoven

**Penningmeester F. Hallebeek**  
fredhallebeek@on.nl / 06-12533678