



Pinkster-rozen

Die pinksterrozen, prachtig : bladeren werden zichtbaar, de knoppen... ik wachtte op de bloemen en zie: prachtige bloemen, nog nooit eerder stonden zij zo mooi te prijken in de tuin. Ik genoot ervan en zij stemden mij vrolijk... Tot plots wind en regen opdaagden. Na een paar dagen was de triomf gaan liggen. Wind en regen wel even gestild, maar rode blaadjes lagen verspreid over de grond. Ik treurde, tot ik besepte dat de bladeren nog altijd groen waren, zo fris, zo groen, die bladeren van de pinksterrozen.

En zo kan het gaan in ons leven, op de werkvloer, bij het gezin en vriendenkring, in parochie en kerk.

We zijn fier, blij, tevreden. Wij vertellen, verkondigen, profileren... tot plots een storm kan opsteken en alles tegen de grond zwiert en pijn in het hart, teleurstelling, mismoed zaait.

Rustig , zijn tijd nodig hebbend, elkaar bij de hand nemend, klimmen wij weer recht... niet alles is vernietigd, niet alles is ongedaan. Neen, meer dan ooit reiken wij elkaar de hand, gaan we intenser bidden, onze plaats weer zoeken in alle bescheidenheid, zoekend, opnieuw herbronnend om het ware van ons bestaan, van ons kerk-zijn, van onze relaties in juist perspectief te zetten....

En de bladeren van de pinksterroos staan nog het hele seizoen groen tot aan de winter, om dan te verdwijnen en volgend jaar... 'Ik ga iets nieuws beginnen, zie je het nog niet!'

Ja, wij weten het wel, maar... en toch, zij zaten samen, in angst en onzekerheid! En zie, en plots klonk daar hun getuigenis, hun overtuiging: de 'kerk' herboren. Pinksteren.

'Wat altijd is geweest, het waaien van de Geest, gebeurt aan ons vandaag...

Die in de stille sprak, het noodlot onderbrak en nieuwe wegen baande...'*

Kom heilige Geest, vertrooster, vernieuw ons leven - en met deze bede wensen wij jullie een langdurende Pinkstertijd.

Piet Coemans

*Gezangboek nr. 680: Wat altijd is geweest; m. Bernard Huijbers -t. Huub Oosterhuis.

Stand van zaken Herinrichting

Misschien heeft u het gezien toen u in de kerk was? Er staat een proefmodel van de nieuwe wand, die Renée in het kader van de herinrichting ontworpen heeft. Als u de kerk binnenkomt langs die wand, kunt u niet naar binnen kijken totdat de wand laag genoeg is. Onderweg wordt een mens nieuwsgierig: wat zit hierachter, wat is hier te vinden? Als u de kerk uitgaat en langs de wand loopt, kunt u wel naar binnen kijken: wie binnen geweest is, 'weet' wat daar gebeurt en wie ons daar ontvangt. Zo wordt over alles nagedacht en zoeken we naar definitieve vormen en materialen.

Renée is, als u deze brief leest, druk bezig om de nieuwe altaartafel en ambo te vervaardigen. Ongeveer in de stijl van het huidige altaar, dat een proefmodel was. Zij heeft schetsontwerpen gemaakt die de werkgroep met vreugde heeft bekeken. En waar we nog niet zo zeker over waren, daarvan maakt ze dan weer een proefmodel.

We zijn in contact met een school in Boxtel die meedenkt over een oplossing voor het verblindende licht van de glazen bouwstenen als de zon schijnt: is het te filteren?

U begrijpt het goed: we zijn met de herinrichting in een overgangstijd van brainstormen en beeldvorming nu langzaam maar zeker toe aan de uitvoering. Die uitvoering zal stap voor stap gebeuren vanwege de financiële ruimte. We gaan niet meer doen dan we nu kunnen betalen. Maar wees niet verbaasd, als u in de kerk komt en er is al concreet iets veranderd of er is werk in uitvoering!

*Namens de werkgroep Herinrichting,
Leonie van Straaten*

Vorming Liturgie: over symbolen in de liturgie

In de vorige Nieuwsbrief schreven we over symbolen in de liturgie: licht en wierook. Maar er zijn nog zoveel andere symbolen: wat

betekenen ze en hoe gebruiken wij ze in onze liturgie?

De Bijbel is een boek, dat ons vertelt over wat mensen ervaren hebben over God, over leven met God en met elkaar. Een boek vol ervaringsverhalen. Een gewoon boek, als je niet weet wat het is. Maar voor ons is het meer dan een gewoon boek. Dit boek laat horen wie God is, wie God zou kunnen zijn, hoe God zich openbaart in de geschiedenis en in een mens, Jezus Christus – en tegelijkertijd wordt door dit boek duidelijk dat wie God is, ons verstand te boven gaat. Dit boek verwijst als symbool naar de aanwezigheid van de Heilige, daarom wordt het in de liturgie met eerbied omgeven.

Het kruis is een martelwerktuig. Mensen werden eraan opgehangen en vermoord. Het kruis is in ons geloof het symbool van Gods trouw, Gods liefde geworden. Wij kennen de kruisverering op Goede Vrijdag, maar ook bij binnenkomst van de kerk aan het begin van de zondagse liturgie brengen mensen eer aan het kruis door het hoofd te buigen. Buigen voor wat groter is, voor wat en wie ons overstijgt. Het is niet bedoeld als een verering van het lijden; als wij het kruis eren, vereren wij niet het martelwerktuig, maar de mens die ons Gods liefde en trouw openbaarde: Jezus Christus.

Leonie van Straaten

Vanuit het kerkbestuur

Doordenkdag.

Op 20 juni is het kerkbestuur te gast bij de zusters Franciscanessen te Oirschot voor hun jaarlijkse doordenkdag. Bedoeling van de doordenkdag is een bezinning voor de leden van het KB en verder komen belangen van de parochie ter sprake en wordt de jaarwerking geëvalueerd en bijgestuurd voor komend werkjaar.

Incardinatie van **dh. Wim van den Berg**

Dhr. Wim van den Berg sluit zijn studie af met een examen op 31 mei om 11u00 in zaal 005 van het pand Drift 21 in de Utrechtse binnenstad. De zitting is openbaar.

De incardinatie heeft plaats tijdens de viering om 10u op de Bisdomdag van 10 juni in Utrecht, reden te meer om met zijn allen aan die dag deel te nemen.

Wij spreken over incardinatie wanneer een priester, komend uit een andere kerk waarvan de wijding door onze kerk als geldig wordt

beschouwd, opgenomen wordt in de cleresie van de kerk/bisdom.

Dit heeft plaats nadat de kandidaat de wens heeft uitgesproken in het ambt te worden opgenomen. Na een aanvullende opleiding, het advies van de ambtscommissie en van de geestelijkheid gehoord hebbend, kan de bisschop besluiten hem op te nemen in de clerus van onze kerk en ambtelijke bedieningen toe te vertrouwen. Wim werd priester gewijd door Mgr. Frans Wiertz, bisschop van Roermond op 28 mei 1994.

We kennen vele priesters die uit de RK komen, de meest bekenden in Eindhoven zijn bisschop Bert Wirix-zaliger, aartsbisschop Joris, emeritus Jan Van Handenhoven, emeritus Frans Teunissen en pastoor Piet Coemans.

Wij wensen Wim proficiat voor de keuze en de volharding in de opleiding. Wij bidden met hem voor vruchtbaar en vreugdevol pastoraat.

Pastoor Piet Coemans met emeritaat.

De verkennende ronde begon in 1990 en toetreden vond plaats in 1992. Na enkele jaren gemeentelid, KB en lector werd Piet geïncardineerd in oktober 1999. Hij werkte mee in buitengewone dienst tot 31 december 2002. Per 1 januari werd hij aangesteld tot pastoor in opvolging van pastoor Wim de Boer. Intussen nadert Piet zijn 69^e verjaardag en nam het besluit met emeritaat te gaan, dit gebeurt met ingang van 1 juli 2017.

Natuurlijk willen we het begin van dit emeritaat niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het KB heeft met Amersfoort overleg gehad en heeft besloten om op zondag 25 juni a.s. met een feestelijke eucharistieviering en een gezellig samen zijn afscheid te nemen van Piet Coemans als onze pastoor.

Kostbare olie... Ziekenzalving!

In een vorige Nieuwsbrief nodigden we uit om na te denken over de ziekenzalving. Want voor Pasen waren we in Utrecht voor de oliewijding en de kostbare, nieuwe olie is in onze ogen een mooie aanleiding om na te denken over de eigen levenssituatie en hoe die olie mij tot kracht kan zijn, kan worden?

We hebben toen aangeboden om in een eucharistieviering aan iedereen die dat wenst het sacrament van de ziekenzalving toe te dienen. Inmiddels zijn er twee parochianen die deze wens hebben geuit: Mevr. Anneke Feenstra en Mevr. Loes Vrooman. We zullen

deze ziekenzalving toedienen tijdens de eucharistie op zondag 18 juni en daarbij zullen we als pastores gezamenlijk voorgaan.

Het sacrament is tot kracht en bemoediging voor ieder die zich kwetsbaar weet. Kracht voor de levenstocht ten einde toe. Mocht u alsnog het verlangen hebben in deze viering de ziekenzalving te ontvangen, dan kan dit van harte. Mogen wij u wel vragen ons vooraf erover aan te spreken.

De pastores

Kleine sponsoractie

In 2011 schreef ik het boek Iedereen gaat dood.

Vorige week berichtte mijn uitgever mij dat de restpartij nu in de ramsj gaat en ik kreeg de gelegenheid om die partij voor een spotprijs op te komen halen. Dit bracht me tot het volgende idee: ik leg een stapel boeken in de kerk en voor €10,00 (de helft van de winkelprijs!) mag u een boek kopen. De opbrengst gaat in zijn geheel naar het Petrusfonds t.b.v. de Herinrichting van onze kerk.

Heeft u het boek al in uw bezit? Misschien kent u iemand voor wie het interessant kan zijn, dan heeft u toch een reden om een of meerdere exemplaren te kopen!

Leonie van Straaten

Bisdomdag

Vele gaven, één Geest, vele gaven, één kerk!

Wie zouden wij zijn zonder andere parochies, zonder bisdom? Wie zou het bisdom zijn zonder ons...? Die bisdomdag wordt vast een boeiende dag mede dankzij onze aanwezigheid... en heel inspirerend voor onze parochie, want wederkerigheid zit erin.

Bovendien weten we nu dat Dhr. Wim van den Berg geïncardineerd wordt op die dag, dus: met zijn allen trekken wij naar Utrecht op zaterdag 10 juni 2017 van 10u00 tot 16u00. Aanmelden kan nog net, want het moet voor 1 juni gebeuren bij de pastoor van Utrecht: jutta@okkn.nl of via onze secretaris om samen te reizen, als een goed begin van een boeiende dag. (meer info: flyers in de kerk)

Oecumene

Over Echternach

Op de dinsdag na Pinksteren wordt jaarlijks in Echternach (Luxemburg) een traditionele Springprocessie gehouden ter ere van de heilige Willibrordus, eerste bisschop van Utrecht en patroon van de Nederlandse kerkprovincie. De springprocessie stamt al uit de middeleeuwen en is sindsdien – zij het met enkele onderbrekingen – jaarlijks gehouden. Het springen verwijst naar de ‘dansende heiligen’: dit waren pelgrims die vanwege een bepaalde nood op bedevaart waren gegaan naar het graf van de heilige Willibrordus in Echternach om zich zo aan hem toe te vertrouwen. De processie werd in 2010 opgenomen in de Orale en Immateriële werelderfgoedlijst van UNESCO. De Oud-Katholieke Kerk vereert de heilige Willibrordus als stichter van de Nederlandse Kerk.

Vanuit de landelijke kerk gaan we dit jaar weer mee, in de hoop dat onze aanwezigheid het oecumenisch karakter van deze processie zal ondersteunen. En we zijn er als Eindhoven ook bij, want we gaan met vijf personen uit onze parochie mee! Denkt u aan ons?

Maarten Luther

Tweede avond met Luther op 15 juni, 19.30 – 21.30 uur. Bijdrage €5.00.

Landelijk

Op zaterdag 17 juni vindt er in Utrecht een Ontmoetingsdag plaats voor Syrisch-, Grieks-, Eritrees- en Russisch Orthodoxen en Kopten, Anglicanen en Oud-Katholieken. Het gespreksthema is *Gemeenschap van Christenen in Nederland, Wat kan de bijdrage zijn van Oriëntaalse en Orthodoxe kerken?* Sprekers zijn o.a. Metropoliet Athenagoras en Aartsbisschop Joris Vercammen. Een ieder is van harte welkom! Inloop vanaf 10.30 uur, aanvang 11.00 uur. Afsluiting met Vespers om 15.00 uur.

Locatie: Congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1C in Utrecht, naast de Oud-Katholieke kathedraal.

Eindhoven: kerkennacht op 24 juni

Vanuit de Raad van Kerken Eindhoven nemen we deel aan de kerkennacht. Dit jaar zijn we er nog niet aan toe gekomen om alle kerken open te stellen en een gezamenlijk programma te maken, maar dat gaan we volgend jaar wel doen. Toch zijn we aanwezig in de stad: vanuit zoveel mogelijk kerken nemen we deel aan de openstelling van de Cathrien, die tot 02.00 uur

zal duren. Komt u ook? Het is een mooi programma en het zal bijzonder zijn om elkaar in die avond en nacht te ontmoeten!

Kerkproeverij

Op initiatief van de Raad van Kerken is er in september een Kerkproeverij, een speelse benaming voor The Back to Church Sunday die sinds 2004 in Engeland jaarlijks met veel succes gehouden wordt. In Nederland is gekozen voor de naam 'Kerkproeverij'. Het is niet de bedoeling om mensen 'terug te winnen' voor de kerk, maar eerder om mensen kennis te laten maken met de kerk: kom eens kijken, proef de sfeer. KRO-NCRV en EO steunen het initiatief.

De gedachte is: iedere parochiaan neemt één kennis, buur of vriend(in) mee naar de viering. Dat kan natuurlijk iedere zondag, maar als we het één zondag allemaal tegelijk doen, geeft dat een bijzonder elan aan ons samen vieren.

De Oud-Katholieke Kerk doet mee met dit initiatief en wij willen met onze parochie ook hierbij aansluiten. Het gaat over het weekend van 9 en 10 september, dus meer informatie volgt op een later tijdstip.

De pastores

Filippijnen

Bisschop Rhee Timbang is tijdens de nationale synode van de Iglesia Filipina Independiente, een Filipijnse zusterkerk van de Oud-Katholieke Kerk, tot nieuwe leidende bisschop gekozen. De titel die hij zal dragen is die van "Obispo Maximo", Spaans voor "opperste bisschop"; de functie is te vergelijken met die van een aartsbisschop.

Het nieuws over de verkiezing van Timbang werd overschaduwd door ander nieuws uit Mindanao: de bisschop van Ozamis, Carlo Morales, werd gearresteerd omdat hij op pad geweest zou zijn met de door de overheid gezochte leider van een socialistische verzetsbeweging (New People's Army). De Iglesia Filipina Independiente is al langer betrokken bij vredesonderhandelingen tussen de socialistische koepelorganisatie National Democratic Front en heeft zich van het gebruik van geweld, zowel door de regering als door de New People's Army gedistantieerd.

Peter-Ben Smit

Agenda

De voedselbank **broodbeleg, leverpastei, jam**

Do 01-06 12u00 Middaggebed en lunch

Zo 04-06 10u30 Eucharistieviering
Pinksteren

1^{ste} lezing Ezechiël 11,17-20

2^{de} lezing Handelingen 2,1-11

Evangelie Johannes 14,23-29

Do 08-06 12u00 Middaggebed en lunch
20u00 Oase

Zo 11-06 10u30 Dienst van Schrift en gebed
Feest v.d. H. drie-eenheid

1^{ste} lezing Exodus 34,4-9

2^{de} lezing 2Korintiërs 13,11-13

Evangelie Matteüs 28,16-20

Do 15-06 10u30 Bijbelgroep
12u00 Middaggebed en lunch
19u30 lezing Maarten Luther

Zo 18-06 10u30 Eucharistieviering
ziekenzalving

Do 22-06 12u00 Middaggebed en lunch

Zo 25-06 10u30 feestelijke Eucharistieviering
met afscheid van Piet als Pastoor

Di 27-06 18u00 Eten bij Soul Kitchen
Torenallee 55 Eindhoven

Belangrijke gegevens

Adres kerk Oud-Katholieke parochie
van de H. Maria Magdalena

Boschdijk 354

5622 PA Eindhoven

tel: 040-2370777

www.eindhoven.okkn.nl

Pastoor P. Coemans
piet.coemans@skynet.be / 06-28176930

Assistent-Pastoor L. van Straaten
Leonie@hetwoordinbeweging.nl
0497-550115 / 06-21658754

Secretaris F. Platzer
okk.ehv.secretaris@gmail.com / 040-2432597

rekeningnummer NL88 INGB 0001 4062 94
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie v/d H. Maria
Magdalena, Eindhoven

Penningmeester F. Hallebeek
fredhallebeek@on.nl / 06-12533678