

## Spreek uit “ Zijn Naam over ons bestaan”

Leonie, Maria, Jutta, Jedidja... namen ons toebedacht en zodoende tot herkenning meegegeven. Namen worden gedroomd nog voor het bestaan, maar eens krijgt iedere naam een gelaat, een vorm, een lijf, een ziel, hopen, vermoedend maar zonder echt te weten wat de inhoud zal worden, wat die naam zal vertegenwoordigen, al of niet beantwoordend aan onze dromen...

Namen geven heeft zijn traditie, gebonden aan land en cultuur. Indertijd werd vaak aan de oudste zoon de naam van opa gegeven, want hij werd ook aangezien als rechthebbend op het peterschap - om maar een voorbeeld te noemen. Ook de naam van een overleden familielid werd gegeven of van een dierbare heilige. De laatste jaren hebben wij ons daarvan ‘bevrijd’: wij kiezen, los van familie, wat wij leuk vinden: bijvoorbeeld een naam uit verre landen, of we ontlenen hem aan een of andere fan uit een tv-serie, uit de sport- of muziekwereld. Welke naam men ook kiest voor een toekomstige dochter of zoon, er zit wel iets in van verlangen, zeker wanneer de omgeving meespeelt in de keuze... Stiekem hopen wij dat er ook zoiets getalenteerd in onze kleine mag zitten... En ja, in het leven verandert een naam wel eens, of ontstaat een ‘bijnaam’; concreter gaat de nieuwe benaming de inhoud weergeven, zeggen wie iemand is, zeggen waarin iemand zich sterk manifesteert, een levensprogramma omschrijven. Het zijn namen toebedacht tijdens het leven. Ook neemt iemand wel eens een schuilnaam aan, schuilend om sterker te kunnen zijn wie hij/zij is.

Maar het bijzondere is een naam uitspreken, iemands naam... In het uitspreken leg je relatie en in de wijze waarop, in de gebruikte toon leg je emotie, verbondenheid, warmte, verwachting, berisping, afschuw, afstand.

De Heer sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze woorden moeten zegenen: ‘Moge de Heer u zegenen en beschermen, moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’ Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen. (NBV Numeri 6,22-27).

In de Handelingen lezen wij: Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’ Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: ‘Leiders van het volk en oudsten: nu wij vandaag worden verhoord omdat wij een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazareth, die door u is gekruisigd maar door God uit de dood is opgewekt.’ (NBV Handelingen 4,7,b-10)

*Mijn Naam*

*Fluister Hem*

*als een zachte bries  
bij storm en donder.*

*Schrijf Hem bij dagen  
van bloei en vrucht*

*en rust en stille stonden  
in de kleur van elk seizoen.*

*Spreid Hem uit  
over broer en zus*

*volk en wereld,  
mijn Naam*

*jouw toevertrouwd  
wonend in jouw hart.*

*Leg Hem op hen  
en Ik zal hen zegenen,*

*Ik Die Ben*

Piet Coemans

Jan. 2017

Mijn Naam: Jawhe, Ik ben die ben; Jezus, verlosser, bevrijder, Christus, gezalfde Gods, Nazaret, zo concreet, gekend. In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest bij aanvang en einde en het hele leven door over ons uitgesproken, op ons neergelegd.

Ouders over hun kleintjes, voorgangers over ons... spreek Zijn Naam uit, leg Zijn Naam op ons leven.

Piet Coemans